



Meer info



gjanssen@refoweb.nl

tjdevree@klikesafe.nl



Oogsttijd in de Betuwe...

Een goede boer of tuinder ziet het wanneer zijn gewas rijp is. In de Bijbel staat dan: de velden zijn wit (zijn rijp) om te oogsten. De Heere Jezus gebruikt deze omschrijving als Zijn discipelen terugkeren bij de waterbron, nadat Hij met de Samaritaanse vrouw heeft gesproken (Joh. 4:35). De apostelen hebben eten gehaald. Maar Christus is voldaan, verzadigd. Waarom? Omdat Hij kon doen waar Hij voor is gekomen: mensenlevens te veranderen door geloof en bekering. Met Gods Zoon begint de oogsttijd. En daarom zegt Hij: de landen zijn alrede wit om te oogsten! Hij ziet een hele wereld voor Zich vol mensen die het evangelie moeten horen. De wereld is de akker, de mensen zijn het graan. Nu is het de oogsttijd en die duurt tot bij Jezus' wederkomst kaf en koren gescheiden worden.

Dat betekent dat ook wij in deze oogsttijd leven. En dan heeft het beeld van de oogsttijd ons veel te zeggen! Want de oogsttijd is een bepaalde tijd die je niet voor het kiezen hebt en die je niet voorbij mag laten gaan. De inzet van iedereen is nodig om de oogst binnen te halen, om mensen tot Hem te brengen. Jezus gebruikt namelijk mensen in Zijn dienst om de oogst binnen te halen. Hij zegt tegen zijn leerlingen: Ik heb jullie uitgezonden om te oogsten. Die opdracht geldt ook ons.

Daarom hebben we als kerken in de Midden- en Neder-Betuwe de handen ineens geslagen om gezamenlijk te getuigen van de zaligheid die te vinden is in Christus. Onder andere de Poolse gastwerkers in deze regio –die bij onze bedrijven werken- proberen we te bereiken met het evangelie. Zo stellen we jaarlijks een kerstpakket samen voor hen en hun gezin in Polen, met daarin -naast wat snoepgoed en kleine presentjes- evangelisatiemateriaal en een boek of een (kinder) Bijbel in de Poolse taal. Daarmee tonen we niet alleen een stuk gastvrijheid, maar laten we ook onze dankbaarheid zien voor het vele werk dat zij verrichten. Bovendien... wat kun je een mens nu beter gunnen dan het eeuwige leven door geloof en bekering?! Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord Gods.

U begrijpt dat voor dit alles geld nodig is. Gelukkig dragen de kerken bij, evenals enkele ondernemers. Ook uw hulp is onmisbaar. Het belangrijkste is natuurlijk uw gebed. Dat vooral! Maar u kunt ons ook helpen door een bedrag over te maken op de ANBI-rekening (IBAN NL73 INGB 0000 9010 00) van de stichting In de Rechte Straat (IRS) in Apeldoorn, onder vermelding van “Polenevangelisatie Betuwe”. Dat geld wordt door IRS voor ons apart gezet (geoomerkt) en zo is uw gift ook belastingaftrekbaar. Eén kerstpakket kost ongeveer 10 euro.

We hoeven niet te twijfelen of de Heere nog wel werkt. Jezus spreekt in Joh. 4 over de wil van Zijn Vader. En wat wil de Vader? Dat lezen we in 1 Timotheüs 4:3: Hij wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. En daarom: er is werk te doen, ook in de Betuwe. Biddend en in afhankelijkheid van de Heere, Die zegt dat Zijn Woord nooit ledig tot Hem zal wederkeren, maar dat het zal doen wat Hem behaagt. En... het zal voorspoedig zijn in waartoe Hij het zendt. Het is oogsttijd, tot Christus wederkomt.

Namens de evangelisatiecommissie

Geestelijke hongersnood

Iemand zei eens “preken is dat de ene bedelaar tegen de andere zegt waar het Brood te verkrijgen is.” Dat Brood is Jezus Christus. Zo zegt Hij dat Zelf in Johannes 6:48: “Ik ben het Broods des levens.” In vers 32 zegt Hij verder: “Mijn Vader geeft u het ware Brood uit de hemel.” Aan wie? Aan alle hoorders van het Evangelie opdat ze het door het geloof aannemen en eten. Als God nu aan ons -christenen in de Betuwe- dat levende Brood in de handen gegeven heeft, zouden wij dat dan niet doorgeven aan anderen? En zeker als wij er zelf door genade van hebben mogen eten en de smaak ervan te pakken hebben gekregen. Dan kunnen we dat toch niet voor onszelf houden? Dan krijgen we toch het verlangen om ook anderen van hun geestelijke hongersnood te bevrijden. Als dat zo is, kunnen moeiten en kosten geen probleem zijn! Dan hebben we daar graag wat voor over. Toch?

Ds. B. van Leeuwen

Er is nog plaats

Ga uit in de straten en wijken der stad, en breng de armen en verminkten en de kreupelen en blinden en de Polen hierin (Luk. 14:21). Zo ongeveer moet het de hoorders van Jezus in de oren geklonken hebben, toen Hij hen de gelijkenis van het grote avondmaal vertelde. God zoekt het afgeschreve. En wie zelf als een afgeschrevene leerde drinken van het levende water heeft een verlangen om ook anderen van dat water te laten drinken. En nog is er plaats. Ga uit in de wegen en de heggen. Dwing ze in te komen. Wat een gezelschap daar in die bruiloftszaal. Waar kom jij vandaan? Hoe kom jij hier? Ze wijzen naar de koning. Het is door Hem dat ze hier zijn. Genade! Hij heeft ze laten uitnodigen. Daarom mochten ze komen. Helpt u mee een knecht te zijn? De zaak van de Koning heeft haast.

Ds. J. C. den Ouden