

Preekwerkboekje

Zondag 3 april 2022

6^e lijdenszondag



Naam: _____

Goedemorgen!

1. Wat doen we allemaal in de kerk? Jij mag vandaag alles zelf invullen. Succes!



stil gebed



De preek van vanmorgen is best wel een moeilijke preek. Opnieuw preekt de dominee over een stukje uit het Bijbelboek Zacharia.

2. Schrijf 3 dingen op uit de preek die jij goed kon begrijpen.

1.

2.

3.

3. Schrijf 3 dingen op uit de preek die jij niet begreep.

1.

2.

3.



4. Een paar weken geleden hoorden we de geschiedenis van Jezus en zijn discipelen in de hof van Getsemané. Weet jij nog wat daar gebeurde?



Lees nu wat er daarna gebeurde:

Jezus wordt gevangen genomen

Door het donker van de nacht loopt een groep mannen. Ze hebben lantaarns en fakkels bij zich, maar dat is niet het enige. Ze hebben ook zwaarden stokken meegenomen. Eén man heeft de leiding. “Hierheen, mannen”, zegt hij, en hij loopt voorop naar de ingang van de hof van Gethsémané. Weet je wie die leider is? Het is Judas, één van de discipelen van de Heere Jezus.

Opeens komt er een Man uit het donker tevoorschijn. Het is de Heere Jezus. Achter Hem staan Zijn discipelen. De bende met de zwaarden en de stokken houdt stil. Jezus doet een stap naar voren en vraagt: “Wie zoeken jullie?”

“Wij zoeken Jezus, de Man uit Nazareth.” zeggen de mannen. “Ik ben het” antwoord de Heere Jezus. Hij komt Zelf naar voren. Zo kan iedereen zien dat Hij wil gaan lijden en sterven. Maar Hij wil ook laten zien dat Hij de Zoon van God is! Opeens vallen al die mannen met hun zwaarden en stokken achterover op de grond. Het is net of ze door een grote hand worden teruggeduwd. En dat is eigenlijk ook zo. God doet het door Zijn sterke hand, die niemand zien kan. De mannen komen geschrokken overeind. “Wie zoeken jullie?” vraagt de Heere Jezus weer. “Wij zoeken Jezus, de Man uit Nazareth”, zeggen ze ook nu. “Ik

zei jullie net al: Ik ben het”, zegt de Heere Jezus. Judas ziet hoe de dienaren van de overpriesters en de Farizeeën twifelen. Ook de Romeinse soldaten weten niet, wat ze moeten doen. Maar hij heeft aan de overpriesters en aan de andere mannen van het sanhedrin beloofd, dat hij de Heere Jezus aan hen over zou geven. Tegen de mannen van de bende heeft hij gezegd, dat Hij Hem zou aanwijzen. Hij zou Hem groeten met een kus. Zo had hij de Heere Jezus vroeger ook altijd begroet, maar nu zou hij het doen om Hem te verraden. Hij zou Hem dus een kus geven als een vriend. Maar het zou een verraderskus zijn!

Judas doet een paar stappen naar de Heere Jezus toe. Hij doet net of hij nog bij Hem hoort en weer bij de discipelen zal gaan staan. Eerst geeft hij Hem dan een kus. Maar de Heere Jezus weet wel waarom Judas het doet. Daarom zegt Hij tegen hem: “Vriend, waarom ben jij hier? Judas, verraad je Mij met een kus?” De mannen met de zwaarden en stokken begrijpen dat dit het afgesproken teken is. Ze komen nu dichterbij en grijpen de Heere Jezus vast.

De discipelen zien wat er gebeurt. O, zullen deze mannen hun Meester gevangen nemen. Zij hebben gezegd dat ze voor Hem willen vechten. Daarom vragen ze: “Heere, zullen we met het zwaard slaan?” Petrus wacht niet eens op antwoord. Hij trekt zijn zwaard en slaat woest naar één van de dienaren, die de Heere Jezus vastgegrepen heeft. Het is Malchus, een dienaar van de hogepriester. De slag is raak en met een schreeuw grijpt Malchus naar zijn hoofd. Petrus heeft een oor er afgeslagen. Maar de Heere Jezus raapt het oor op en geneest het. Wat een wonder Hij zegt tegen Petrus, dat hij zijn zwaard weer weg moet doen.



Jezus wil niet dat Zijn discipelen voor Hem gaan strijden. Hij zegt: “Ik zou wel kunnen bidden om enorm veel engelen om voor Mij te vechten en dan zouden ze dat doen.” Maar Jezus doet dat niet, Hij wil gaan sterven voor de zonden van Zijn volk.

Tegen de mannen van de bende zegt de Heere Jezus: “Jullie zijn naar Mij toegekomen alsof Ik een moordenaar ben. Iedere dag was Ik in de tempel, en toen hebben jullie Mij niet gegrepen. Maar nu is het jullie tijd, nu het donker is. “ Ze moeten weten dat ze dienaren zijn van de duivel: de vorst van de duisternis. Maar dat willen ze niet weten.

De discipelen zien, dat ze niets voor hun Meester mogen doen. Bang vluchten ze dan van Hem weg, de duisternis in. Niemand blijft bij Hem. En zo wordt de Heere Jezus, de Zoon van God, door de vijanden gebonden en meegenomen naar Jeruzalem.

**5. De Heere Jezus weet precies wat er met Hem gaat gebeuren.
Hoe komt dat?**

6. Waaraan merk je dat Petrus niks snapt van wat er gebeurt?

10. Maak de woordzoeker.

discipelen
donker
gethsemane
gevangen
hof

jeruzalem
macht
malchus
oor
petrus

soldaten
stokken
teken
vallen
zwaarden

n	v	e	n	e	l	l	a	v	s
e	s	t	o	k	k	e	n	u	o
g	p	r	r	m	a	c	h	t	l
n	e	l	e	p	i	c	s	i	d
a	t	r	a	k	l	d	e	r	a
v	r	o	o	a	n	e	k	e	t
e	u	s	m	k	h	o	f	u	e
g	s	z	w	a	a	r	d	e	n
s	m	e	l	a	z	u	r	e	j
g	e	t	h	s	e	m	a	n	e

Oplossing: _____