

# Preekwerkboekje

Zondag 16 januari 2022



Naam: \_\_\_\_\_

Hoi allemaal,

Weet je nog dat de dominee al een paar keer heeft gepreekt over een brief uit het boek Openbaringen? In dat Bijbelboek staan 7 brieven voor 7 gemeenten in Klein-Azië.

**1. Door wie heeft de Heere God die 7 brieven laten schrijven?**

- door Paulus
- door Johannes
- door Petrus
- door Lukas

**2. Waar zijn de brieven geschreven?**

- in de stad Korinthe
- op de berg Horeb
- bij de rivier de Jordaan
- op het eiland Patmos

**3. We hebben 5 van de 7 brieven gelezen in de kerk. Kun jij opschrijven wat de namen van die 5 gemeenten zijn?**

*(Schrijf de woorden andersom op!)*

ezefe \_\_\_\_\_

anryms \_\_\_\_\_

sumagrep \_\_\_\_\_

aritamyt \_\_\_\_\_

aecidoal \_\_\_\_\_

Vandaag lezen we een brief voor de gemeente van ...

Sardis

**4. Dit gaan we vandaag allemaal doen in de kerk. Vul jij het verder in?**



Stil gebed



Votum en groet



Zingen: Psalm \_\_\_\_\_ vers \_\_\_\_\_



De tien geboden



Zingen: Psalm \_\_\_\_\_ vers \_\_\_\_\_



Lezen: Openbaringen 3 : 1 - 6



Gebed



Zingen: Psalm \_\_\_\_\_ vers \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_



Preek



Zingen: Psalm \_\_\_\_\_ vers \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_



Gebed



Zingen: \_\_\_\_\_ vers \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_



Zegen



**5. Schrijf het thema en de punten van de preek op.**

Thema :
1 .
2 .
3 .

**6. Lees vers 1 nog een keer. Wie werd er ook alweer bedoeld met de 'engel van de gemeente'?**

**7. De Heere Jezus wordt in vers 1 zo genoemd: “Hij, die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren”. Wat wordt er bedoeld met de zeven Geesten? Er is toch maar één Heilige Geest?**



Veel mensen in de gemeente van Sardis gaan nog wel naar de kerk, maar verder vinden ze het geloof niet meer zo belangrijk. Ze gaan de Heere God steeds meer vergeten. Ze doen waar ze zelf zin in hebben, zonder daarbij te bedenken of God dat ook wil.

**8. Jij maakt vast ook vaak plannen. Bijvoorbeeld voor een vakantie of voor een vrije middag. Bedenk je dan ook of God jouw plannen fijn vindt? Of denk je daar niet aan?**



In de brief worden de mensen in Sardis gewaarschuwd. Ze moeten weer gaan luisteren naar God. Door de brief worden de mensen herinnerd aan de wederkomst van de Heere Jezus. Als ze blijven doen wat ze nu doen, zullen ze heel erg schrikken als de Heere Jezus terugkomt.

## Jezus komt terug!

In de Bijbel lezen we dat de Heere Jezus weer naar de aarde terug zal komen. Als je veel van de Heere Jezus houdt, wil je Hem graag zien. Je bent blij dat Hij heeft beloofd dat Hij terugkomt. Als het goed is, kijk je vol verlangen uit naar die dag. De Heere Jezus wil dat we er klaar



voor zijn om Hem te ontmoeten. Hij vertelt een verhaal om de mensen dit te leren. Zo'n verhaal noemen we een gelijkenis.

Tien meisjes gaan op weg naar een bruiloftsfeest. De bruidegom is met zijn vrienden op weg naar het huis van de bruid. De meisjes gaan hem tegemoet. Straks gaan ze met de bruidegom naar de feestzaal. Ze dragen lampen, een soort fakkels, want het is al donker geworden. Maar de bruidegom komt nog niet. De meisjes gaan zitten, ze worden slaperig en vallen in slaap.

Ineens schrikken ze op. Iemand roept: “De bruidegom komt!” De meisjes schrikken wakker. Ze maken hun lampen in orde en gaan op weg. Vijf meisjes zien dat hun fakkels bijna uitdoven. De olie raakt op! En ze hebben er niet aan gedacht om reserveolie mee te nemen. “Geef ons wat van jullie olie”, zeggen ze tegen de andere vijf meisjes, “want onze lampen gaan uit.” Maar de wijze meisjes, die wel extra olie bij zich hebben, zeggen: “Nee, anders hebben we straks alle tien te weinig olie. Ga maar naar de verkopers en koop olie voor jezelf.” De meisjes rennen weg. Juist op dat moment komt de bruidegom eraan. De wijze meisjes met hun brandende lampen staan klaar en mogen met hem mee naar de bruiloft. De deur gaat dicht. Het feest kan beginnen.

Even later wordt er op de deur geklopt. “Heer, heer, doe ons open!” Het zijn de meisjes, die nog olie moesten kopen. Zij willen nu naar binnen. Maar de heer antwoordt: “Ik ken jullie niet.” Ze zijn te laat. De dwaze meisjes kunnen niet anders doen dan naar huis gaan. Voor hen is het geen feest.

“Ik kom terug”, zegt de Heere Jezus. Maar niemand weet precies wanneer. Zorg daarom altijd dat je klaar bent om Hem te ontmoeten. Voor wie niet van Hem hield en nooit aan Hem dacht, is er geen plaats bij Hem. Die moet voor altijd wonen op een plek waar God niet is en waar Gods liefde, zorg en blijdschap niet zijn. Maar wie klaar is om Jezus te ontmoeten, mag met Hem mee.

Bron: [abcvoorkinderen.nl](http://abcvoorkinderen.nl)

## 9. Los de rebus op.



Oplossing:

**10. De Heere God zegt dat de mensen in Sardis ziek zijn. Wat bedoeld God daarmee?**

**11. Denk jij weleens aan de wederkomst van de Heere Jezus? Wordt je daar blij van? Of een beetje bang? Waarom?**

**12. Wanneer zijn we echt gezond?**



**13. Hieronder staan vers 4 en 5 uit Openbaringen 3. Welke woorden ontbreken er? Vul die in de puzzel in. Welk woord ontstaat er in de grijze balk (van boven naar beneden)?**

4. Doch \_\_\_1\_\_\_ hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun \_\_\_5\_\_\_ niet bevlekt hebben, en zij \_\_\_3\_\_\_ met Mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn.

5. Die \_\_\_4\_\_\_, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des \_\_\_2\_\_\_, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn \_\_\_6\_\_\_ en voor Zijn engelen.



**WINNAARS KLEURWEDSTRIJD**

Er zijn prachtige kleurplaten ingeleverd bij de pastorie! Leuk!  
De dominee en zijn vrouw hebben drie winnaars uitgekozen:

- Lianne Zaayer (6 jaar)
- Juliana Eits (8 jaar)
- Jaron van Hal (12 jaar)



**GEFELICITEERD!** Als het goed is hebben jullie alle drie inmiddels een prijsje gekregen.