

# Preekwerkboekje

zondag 12 december 2021

3<sup>e</sup> advent



Naam: \_\_\_\_\_

Hoi allemaal,

Vandaag is het de **derde adventszondag**.

### 1. Weet jij nog wat het woord 'advent' betekent?

Als je nog tijd over hebt voordat de kerkdienst begint: lees alvast de geschiedenis over Zacharias in de tempel. Je vindt de geschiedenis achterin het preekwerkboekje.

Een derde kaars gaat stralen,  
Wij wachten met geduld  
En horen in verhalen  
Hoe God Zijn woord vervult.



## 2. Dit gaan we vandaag allemaal doen in de kerk. Vul jij in welke psalm(verzen) we zingen?



Stil gebed



Votum en groet



Zingen: Psalm \_\_\_\_\_ vers \_\_\_\_\_



De tien geboden



Zingen: Psalm \_\_\_\_\_ vers \_\_\_\_\_



Lezen: Lukas 1 : 5 - 25



Gebed



Zingen: Psalm \_\_\_\_\_ vers \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_



Preek



Zingen: \_\_\_\_\_ vers \_\_\_\_\_



Gebed



Zingen: Psalm \_\_\_\_\_ vers \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_



Zegen



## 3. Schrijf het thema en de punten van de preek op.

Thema :
1.
2.
3.

## 4. Welke Bijbeltekst is de 'tekst voor de preek'?

--

**5. Zoek die tekst op en schrijf hem over.**

**6. Hoe zou jij reageren als er opeens een engel bij jou stond?**

**7. De engel vertelde tegen Zacharias dat Johannes zou lijken op de profeet Elia. De dominee vertelt in de preek hoe Johannes leek op Elia. Heb jij dat gehoord?**

**8. Waarom is het nodig dat de Heere Jezus plaats maakt voor Zichzelf in ons leven?**

**9. We kijken tijdens het kerstfeest ook uit naar de wederkomst van de Heere Jezus. We zingen daar ook over. Zoek maar op: Avondzang vers 4. Vul de ontbrekende woorden maar in.**

Houd ons gemoed voor U \_\_\_\_\_,  
 Opdat het \_\_\_\_\_ Uw komst verbeid',  
 Daar 't in een stil \_\_\_\_\_ leeft,  
 Dat Gij ons onze \_\_\_\_\_ vergeeft.

**10. Vind jij de tijd van advent fijn of moeilijk? Waarom?**

**11. Hieronder staat een zin. Wel een beetje een rare zin: een zin met plaatjes. Elk plaatje is één letter. Bedenk welk woord er bij het plaatje hoort en schrijf de eerste letter van dat woord op.**



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



## Zacharias in de tempel

De oude priester Zacharias is blij. Eindelijk, hij is uitgekozen om het **reukwerk** te offeren in de tempel. Klein voelt hij zich als hij de brede trap naar het heilige opklimt. Achter Zacharias **knielen** alle mensen die naar de tempel gekomen zijn om mee te offeren. Ze bidden en wachten op Gods zegen. Straks mag **Zacharias** die zegen namens God uitspreken.

Even later is Zacharias alleen in het heilige. Rechts van hem staat de tafel der toonbroden. Links staat de gouden **kandelaar** met zeven brandende lampen. Ertussenin glanst het gouden reukofferaltaar in het licht van de kandelaar. En daarachter, vóór het **heilige** der heiligen, hangt het zware **voorhangsel**, met afbeeldingen van engelen erop.

Wat is dat nu? Het lijkt wel of één van die engelen naar voren komt! Maar... het lijkt geen engel, het is een engel. Een engel van de Heere! Plotseling staat hij daar, als een gedaante die **licht** uitstraalt. Zacharias schrikt. Hij denkt: Heb ik iets verkeerd gedaan? 'Vrees niet, Zacharias!' hoort hij de engel zeggen. Dat betekent: je hoeft niet bang te zijn. 'Want je **gebed** is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal een kindje krijgen, een zoon. Je moet hem **Johannes** noemen.'

Dit is een boodschap van God! Dat weet Zacharias heel zeker. Toch twijfelt hij. En zijn **twijfel** wordt niet minder als de engel zegt: 'Je zult blij en gelukkig zijn, en zijn geboorte zal veel mensen **blij** maken. Want Johannes zal een belangrijke knecht van God zijn. Daarom mag hij geen wijn of bier drinken. En al voor zijn **geboorte** zal de Heilige Geest in hem zijn. Je zoon zal ervoor zorgen dat veel Israëlieten God weer gaan gehoorzamen. En hij zal in alles wat hij doet en zegt, lijken op de profeet **Elia**. Johannes zal komen voordat de Heere Jezus geboren wordt. Hij zal zorgen dat ouders en kinderen weer goed met elkaar omgaan. En hij zal slechte mensen leren om goed te leven. Zo zal hij het volk van Israël klaarmaken voor de **komst** van de Heere Jezus.'

Even is het stil. Het stormt in Zacharias. Geloof en ongeloof vechten met elkaar. Het ongeloof, de twijfel wint het. Hij zegt: 'Hoe weet ik nu dat het waar is wat u zegt. Mijn vrouw en ik zijn al heel **oud**.' Maar dan zegt de **engel**: 'Ik ben Gabriël, en ik ben door God naar jou toegestuurd en dit aan je te vertellen. Maar je zult weten dat ik de waarheid spreek door dit teken: je kunt niet meer praten totdat Johannes geboren zal zijn.' Zacharias krimpt in elkaar. Hij schaamt zich voor zijn **ongeloof**.

Buiten wachten alle mensen al heel lang. Maar als Zacharias dan naar buiten komt, buigen ze hun hoofden om de **zegen** die hij zal uitspreken **eerbiedig** te ontvangen. Maar... het blijft stil. De mensen kijken op. Ze zien dat de mond van Zacharias wel beweegt, maar ze horen niets. Geroezemoes en gefluister klinkt. Wat zou er gebeurd zijn? Een andere **priester** neemt de taak van Zacharias over en geeft het volk de zegen mee. Vol gedachten gaat iedereen naar huis.



---

**12. In het verhaal staan allemaal oranje woorden. Die woorden zitten verstopt in de woordzoeker. Kun jij ze vinden? Streep ze weg. Welke oplossing lees je dan?**

w	a	a	r	o	m	w	o	r	e	d	t	j
o	h	a	n	n	z	e	g	e	n	e	s	d
e	l	v	e	g	e	b	e	d	g	l	n	k
z	g	i	h	e	i	l	i	g	e	e	o	o
a	e	j	c	o	r	ij	r	s	l	l	o	m
c	b	o	o	h	p	b	g	e	e	r	v	s
h	o	n	a	h	t	n	i	e	l	n	d	t
a	o	g	e	k	a	n	d	e	l	a	a	r
r	r	e	h	h	k	n	f	o	d	i	e	e
i	t	l	r	r	e	ij	n	j	u	i	a	e
a	e	o	z	u	w	s	g	e	e	d	g	n
s	o	o	o	t	p	r	i	e	s	t	e	r
v	e	f	m	d	r	e	u	k	w	e	r	k

Oplossing:

**13. De oplossing van de woordzoeker is een vraag. Weet jij het antwoord?**