

Preekwerkboekje

zaterdag 25 december 2021

Eerste Kerstdag



Naam: _____

Hoi allemaal,

Vandaag is het een bijzondere dag: we vieren het **kerstfeest!**

1. Tijdens de christelijke feesten herdenken en vieren we wat er lang geleden is gebeurd. Kun jij achter de feesten schrijven wat we vieren / gedenken?

Kerstfeest

Goede Vrijdag

Pasen

Hemelvaart

Pinksteren

Deze gebeurtenissen noemen we ook wel **heilsfeiten**. Het woord heil betekent: redding of verlossing. Er is één heilsfeit dat we nog verwachten. Dat is de wederkomst van de Heere Jezus.

*Euwenlang geleden, in een donker dal,
zochten herders naar een kindje in een arme stal.
Nog maar pas geboren, al zo lang verwacht,
en er zongen eng'lenkoren door de nacht.
Ze zongen: Gloriea, gloria voor het kindje klein en teer.
Gloria, gloria voor de allerhoogste Heer.*



Als je voordat de kerkdienst begint nog tijd over hebt: Lees dan alvast de geschiedenis over de herders uit Bethlehem. Vandaag gaat het in de kerkdienst over dat verhaal. Kijk maar aan het einde van het preekwerkboekje!

2. Dit gaan we vandaag allemaal doen in de kerk. Vul jij het verder in?



Stil gebed



Votum en groet



Zingen: Psalm _____ vers _____ en _____



Geloofsbelijdenis (Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 18)



Zingen: Lofzang van _____ vers _____



Lezen: Lukas 2 : 1 – 20



Gebed



Zingen: Lofzang van _____ verzen _____



Preek



Zingen: Psalm _____ vers _____



Gebed



Zingen: Psalm _____ vers _____



Zegen



3. Schrijf het thema en de punten van de preek op.

Thema :

1 .

2 .

3 .

4. Heilsnieuwsgierigheid... Wat een moeilijk woord. Laten we het proberen te begrijpen.

heil = _____

nieuwsgierig = _____

heils-nieuwsgierig-heid = _____

5. De engelen zongen een lied voor de herders. Weet jij wat de engelen zongen? Waarom zongen ze?

6. De engel had tegen de herders gezegd: “Ga maar kijken bij Jezus”. De herders luisterden direct en gingen op pad. Maar ze waren toch op de schapen aan het passen? Wat gebeurde er met hun schapen toen de herders op pad gingen?

De tekst voor de preek is **Lukas 2 vers 16**. Daar staat:

En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef en het Kindeken liggende in de kribbe.

7. Waarom hadden de herders zo'n haast?



8. Hoe wisten de herders waar ze moesten zijn in Bethlehem? Je mag het ook tekenen!



9. Op de plaatjes hieronder zijn twee herders op weg naar de stal in Bethlehem. Er zijn **12** verschillen tussen de twee plaatjes. Kun jij ze allemaal vinden?



De herders



Het is nacht in Bethlehem. In de velden rond het stadje passen herders op hun schapen. Ze hebben een vuurtje gemaakt om zich bij te warmen. Dat vuurtje helpt ook om de wilde dieren af te schrikken. Die mogen natuurlijk niet bij hun schapen komen. De herders kletsen met elkaar. Misschien liggen er ook een paar te slapen.

Opeens schijnt er een fel licht in de donkere nacht. De herders schrikken. Midden in het licht zien ze een engel staan! “Jullie hoeven niet bang te zijn,” zegt de engel. “Ik kom jullie groot nieuws brengen. In Bethlehem is Jezus geboren. Hij is de Redder die God heeft beloofd. Ga maar kijken. Het Kindje is in een doek gewikkeld en ligt in een voerbak.”

Met open mond hebben de herders geluisterd. Dan verschijnen er plotseling rond meer engelen. Die engelen zingen samen een prachtig lied voor God.

De herders gaan vlug naar de stal. Daar vinden ze Jozef, Maria en het Kindje. Precies zoals de engel heeft gezegd. De herders vertellen wat ze hebben gehoord. Ze kijken vol bewondering naar de kleine Jezus. Blij gaan de herders daarna weer weg. Aan iedereen die het wil horen vertellen ze over wat ze gezien hebben. Ze kunnen er hun mond niet over houden.

11. Zou jij met de herders mee gegaan zijn, als ze dat aan je hadden gevraagd? Waarom wel of niet?

12. Hieronder staat een zin in geheimgtaal. Weet jij wat er eigenlijk staat?

23 - 1 - 1 - 18 - 15 - 13

23 - 5 - 18 - 4

4 - 5

8 - 5 - 5 - 18 - 5

10 - 5 - 26 - 21 - 19

7 - 5 - 2 - 15 - 18 - 5 - 14

a = 1

g = 7

l = 12

q = 17

v = 22

b = 2

h = 8

m = 13

r = 18

w = 23

c = 3

i = 9

n = 14

s = 19

x = 24

d = 4

j = 10

o = 15

t = 20

y = 25

e = 5

k = 11

p = 16

u = 21

z = 26

f = 6

13. Wat is het antwoord op die vraag?

14. De herders willen tegen iedereen over de Heere Jezus vertellen. Als jij aan het einde van de dienst een Bijbel mee zou krijgen om weg te geven, aan wie zou jij die dan geven?

Aan _____, omdat _____

15. Wat heb jij geleerd van de preek?



KERST- KLEURWEDSTRIJD!

Heb jij de kleurplaat voor de kleurwedstrijd al gekleurd en ingeleverd? Er zijn drie prijsjes te winnen (in drie verschillende leeftijdscategorieën). Ook vandaag is de kleurplaat

te downloaden als verwerking bij de morgendienst. Is het niet gelukt om de kleurplaat te vinden? Stuur dan een mailtje naar: bertakeuken@gmail.com. Dan mail ik jullie de plaat.

Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk. Je mag zelf weten of je dit doet met stiften, potloden, krijtjes of misschien wel met een combinatie daarvan. Lever de kleurplaat **uiterlijk vrijdag 31 december 2021** in bij de pastorie. Je mag de plaat door de brievenbus doen of even aanbellen. Succes!