

# Preekwerkboekje

zaterdag 1 januari 2022

Nieuwjaarsdag



Naam: \_\_\_\_\_

Hoi allemaal,

Een nieuw jaar is begonnen: 2022. Ik wens jou een heel gelukkig jaar toe. Vandaag gaat het in de kerk over **vrede**. Vrede is weten dat je zonden vergeven zijn, waardoor het goed is tussen jou en God en tussen jou en andere mensen. De Heilige Geest geeft die vrede in je hart.

# Vrede

**1. Ken jij psalmen of liedjes waarin het woord vrede voorkomt?  
Schrijf ze hieronder op.**



## 2. Dit gaan we vandaag allemaal doen in de kerk. Vul jij het verder in?



Stil gebed



Votum en groet



Zingen: Psalm \_\_\_\_\_ vers \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_



Geloofsbelijdenis



Zingen: Psalm \_\_\_\_\_ vers \_\_\_\_\_



Lezen: 2 Thessalonicenzen 3



Gebed



Zingen: Psalm \_\_\_\_\_ vers \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_



Preek



Zingen: Psalm \_\_\_\_\_ vers \_\_\_\_\_



Gebed



Zingen: Psalm \_\_\_\_\_ vers \_\_\_\_\_



Zegen



Super  
Cultuur

## 3. Wat is het thema van de preek?

## 4. De tekst voor de preek is 2 Thessalonicenzen 3 vers 16. Zoek de tekst op en schrijf hem over.

**5. De preek bestaat uit drie stukjes. Bij elk stukje hoort een vraag. Schrijf de antwoorden op.**

**1. Vrede nodig**

Waarom hebben wij vrede nodig?

**2. Vrede beloofd**

Hoe is vrede beloofd? Wanneer?

**3. Vrede mogelijk**

Wie heeft ervoor gezorgd dat er vrede mogelijk is?

## 6. Wat deden de mensen (niet) in Thessalonica?

## 7. Wanneer is het echt vrede?



8. Wat staat hier? Bedenk welk woord bij het plaatje hoort. Schrijf de eerste letter van dat woord op. Bijvoorbeeld: Het eerste plaatje is een iglo, dus je schrijft de letter 'i' op.




---



---



---



---

Op de site van onze gemeente kun je weer een verwerking downloaden. Vandaag kun je een **nieuwjaarspraatpot** maken.

Knip de kaartjes uit en zoek thuis een mooi potje om ze in te stoppen. Pak af en toe een vraag uit de pot en bespreek die samen. Bijvoorbeeld aan het eind van het eten of tijdens het koffiedrinken.



**9. Welke mooie / fijne dingen zijn er in 2021 gebeurd?**

**10. Welke verdrietige / nare dingen zijn er in 2021 gebeurd?**

**11. Waar kijk je naar uit in 2022?**

**12. Waar zie je tegenop in 2022?**

**13. Schrijf een brief aan God. Je kunt daarvoor de dingen gebruiken die je in de vorige vragen hebt opgeschreven. Je mag tegen de Heere alles vertellen en je mag Hem alles vragen.**



**We kunnen God natuurlijk geen brief sturen. Maar je kunt je brief wel als gebed aan de Heere God voorlezen. Bijvoorbeeld vanavond als je naar bed gaat.**