

Preekwerkblad zondag 8 augustus 2021

Fijn dat je meeluistert naar de kerkdienst! Vandaag gaat het in de preek over een Bijbelverhaal dat jij vast wel kent: de val van Jericho.



Stil gebed



Votum en groet



Zingen: Psalm _____ vers _____



De tien geboden



Lezen: Hebrëen 11 : 23 - 31



Gebed



Zingen: Psalm _____ vers _____ en _____



Preek



Zingen: Psalm _____ vers _____



Gebed



Zingen: Psalm _____ vers _____



Zegen



Jericho had muren
Van metersdikke steen
Maar God zei tegen Israël
Je komt er wel doorheen.
Ze bliezen op de horens
En sloegen op de trom
Ze juichten voor de Here
In Zijn heiligdom
En de muren van Jericho
De muren van Jericho
Vielen om

Misschien heb jij zo'n Jericho
Een levensgroot probleem
Het lijkt alsof het muren heeft
Je komt er niet doorheen
Dan kun je Jezus danken
Dat hij het overwon
En juichen voor de Here
In Zijn heiligdom
En de muren van Jericho
De muren van Jericho
Vallen om

1. De Bijbeltekst waar de preek over gaat is Hebrëen 11 vers 30. Zoek dit vers op en schrijf het hieronder over.

2. Ken jij de geschiedenis over Jericho? Lees het hieronder nog maar eens.

De inwoners van Jericho zijn bang.
Het grote volk van de Israëlieten komt eraan.
Zij zullen vast hun stad willen veroveren.
Snel sluiten ze alle poorten van de stad.
Er mag niemand meer in of uit.

Jozua is de leider van het volk Israël.
God zegt tegen hem:
'Ik zal jullie de stad Jericho geven,
Maar jullie moeten wel doen wat ik zeg.
Loop met alle soldaten een rondje om de stad heen.
De ark moet ook meegenomen worden.
Zeven priesters moeten voor de ark lopen.
Na het rondje om de stad moesten zij op een bazuin blazen.
Doe dat zes dagen achter elkaar aan.
Op de zevende dag moeten jullie zeven rondjes om de stad heen lopen.



Daarna moeten de zeven priesters weer op de bazuinen blazen.
Als de Israëlieten het geluid van de bazuinen horen moeten ze gaan juichen.
Dan zal ik ervoor zorgen dat de muren van Jericho zullen instorten.”

Jozua vertelt tegen de Israëlieten wat God tegen hem had verteld.
De Israëlieten doen precies wat God gezegd had.
Misschien vonden ze het wel een beetje vreemd en begrepen ze er niets van.
Maar wat God doet is goed.
Daarom luisteren ze.
Op de zevende dag lopen de soldaten en de priester zeven rondjes om de stad.
Na elk rondje blazen de priesters op hun bazuinen.
Als de priesters voor de zevende keer op de bazuinen blazen roept Jozua:
“Juicht, want de Heere heeft u de stad gegeven!”
Alle Israëlieten begonnen te juichen en ...
... de muren van Jericho stortten in.

3. De poorten van Jericho worden gesloten. Wat laten de inwoners van Jericho daarmee zien?

4. Kunnen wij ook 'onze poorten sluiten'? Hoe dan?

5. Onder welke naam is de Heere Jezus in deze geschiedenis?

Weet jij wat een **beproeving** is? Een beproeving is een soort test. God test vaak mensen om te zien of ze wel echt in Hem in geloven.

6. Waarom was het omsingelen van de stad Jericho een beproeving van het geloof van de Israëlieten?

7. Waarom kan geloof niet zonder beproeving?

8. Wat kunnen wij leren van de geschiedenis van Jericho?

9. Zoek de 10 verschillen.



10. Maak de woordzoeker. Welk woord kun je maken van de letters die overblijven?

a	r	k	s	l	u	i	t	e	n
b	p	r	i	e	s	t	e	r	s
e	p	j	n	g	r	o	o	o	b
p	z	o	s	e	e	h	g	n	a
o	e	z	t	r	c	m	e	g	z
o	v	u	o	i	b	u	l	e	u
r	e	a	r	v	a	r	o	l	i
t	n	e	t	i	n	e	o	o	n
e	j	n	e	g	g	n	f	o	e
n	r	o	n	d	j	e	s	f	n

- ark
- bang
- bazuinen
- geloof
- instorten
- jericho
- jozua
- leger
- muren
- ongeloof
- poorten
- priesters
- rondjes
- sluiten
- zeven



BIJ DE MUREN VAN JERICHO (JOZUA 6)