

## Preekwerkblad zondag 5 september 2021

Vandaag lezen we in de kerkdienst uit het laatste Bijbelboek: Openbaring. Het woord **openbaren** betekent **bekend maken**. Het boek is geschreven door Johannes, één van de discipelen van de Heere Jezus. In het boek wordt beschreven wat er al in de wereld gebeurt is, wat er op dit moment in de wereld gebeurt en wat er in de toekomst nog gaat gebeuren. Dat heeft Johannes natuurlijk niet zelf bedacht. De Heere God vertelde het tegen Johannes toen hij gevangen zat op het eiland Patmos. God liet Johannes ook zeven brieven schrijven voor zeven gemeenten in Klein-Azië. Die brieven staan ook in het boek Openbaring. In de komende weken gaat de dominee telkens over één zo'n brief preken. Vandaag hebben we het nog niet over één specifieke brief, maar kijken we naar de opdracht die Johannes kreeg om de zeven brieven te schrijven.

Lees eerste het Bijbelverhaal zoals het in een kinderbijbel staat geschreven (op bladzijde 3 van dit preekwerkblad).

-  Stil gebed
-  Votum en groet
-  Zingen: Psalm \_\_\_\_\_ vers \_\_\_\_\_
-  De tien geboden
-  Zingen: Psalm \_\_\_\_\_ vers \_\_\_\_\_
-  Lezen: Openbaring 1 : 9 - 20
-  Gebed
-  Zingen: Psalm \_\_\_\_\_ vers \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_
-  Preek
-  Zingen: Psalm \_\_\_\_\_ vers \_\_\_\_\_
-  Gebed
-  Zingen: Psalm \_\_\_\_\_ vers \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_
-  Zegen



### 1. Schrijf het thema en de punten van de preek op.

Thema :
1.
2.
3.

### 2. Welke Bijbelverzen zijn vandaag 'de tekst voor de preek'? Zoek de Bijbelverzen op en schrijf ze over op de volgende bladzijde.

3. Is het de Openbaring aan Johannes of de Openbaring van Johannes? Waarom?

4. Wat betekent het woord 'apocalyptisch'?

5. Wat is er gebeurd wat Johannes aan de gemeenten moet laten weten?

6. Welk getal is heel belangrijk in het Bijbelboek Openbaring? Zet een rondje om het goede getal.

3    7    10    12    22    70    100

7. Johannes ziet \_\_\_\_\_ sterren en \_\_\_\_\_ kandelaars. Wie worden er bedoeld met de sterren?

## Johannes op Patmos

Het is zondag. Op het strand staat een oude man. Het is Johannes, de discipel van de Heere Jezus. Johannes denkt vaak terug aan de tijd dat Zijn Meester op aarde was. Nooit zal hij die jaren vergeten. De reizen door het land, de gesprekken onderweg, de wonderen. Alles was even bijzonder. Hij denkt ook terug aan Jezus' sterven aan het kruis op Golgotha, en hoe Hij opstond uit de dood. Al die dingen heeft Johannes van dichtbij meegemaakt. Vanaf het moment dat Jezus terugging naar Zijn Vader in de hemel, heeft Johannes gedaan wat Jezus zei: 'Je zult Mijn getuige zijn.' Net als andere discipelen ging hij op pad en aan iedereen die het maar horen wilde, bracht hij het goed nieuws: Jezus is de beloofde Zoon van God. Wie in Hem geloof, heeft het eeuwige leven! Sommigen mensen geloofden, maar anderen werden boos. Zo boos dat ze de Romeinen erbij haalden. En die hebben hem gevangengenomen. Johannes kijkt naar zijn handen. Nee daar zitten geen boeien om. Toch zit hij gevangen. De soldaten brachten hem naar Patmos, een eiland mindden in de zee. Aan alle kanten is water en een boot heeft hij niet. 'Zo,' zeiden de Romeinen tevreden, 'nu zijn we mooi van jou af. Jij zorgt alleen maar voor onrust.' Johannes tuurt in de verte. Soms maakt het hem verdrietig. Zijn familie en vrienden ziet hij niet meer. En wat kan hij hier nog voor Zijn Meester doen?

Ineens klinkt er achter Johannes een geluid dat klinkt als een bazuin. Een luide stem zegt: "Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste..." Wie is dat? Johannes draait zich om. Hij ziet zeven kaarsenhouders, kandelaren. Daartussen loopt iemand met een witte mantel aan. Om Zijn middel draagt Hij een gouden riem. Zijn hoofd en Zijn haren zijn wit, Zijn ogen schitteren als vlammen en Zijn voeten blinken als koper. De Man heeft zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond steekt een zwaard. Zijn gezicht straalt als de zon. Nog nooit heeft Johannes zoiets gezien. Hij wankelt, en dan valt hij trillend op de grond. Even later voelt hij een hand op zijn hoofd. De stem zegt: "Wees niet bang. Ik ben de Levende. Ik ben dood geweest, maar nu niet meer. Nu leef Ik in eeuwigheid."

Ineens weet Johannes het: dit is Jezus, de Koning, de Zoon van God! Eerbiedig luistert hij naar wat Jezus nog meer vertelt. "Straks zul je bijzondere dingen zien. Ik zal je openbaren wat er in de toekomst gaat gebeuren. Schrijf alles op een boekrol en stuur die boekrol naar de gemeenten." Johannes komt weer overeind. Eerbiedig kijkt en luistert hij naar alles wat hij ziet en hoort.

8. Zoek in een atlas op waar het eiland Patmos ligt. Bij welk land hoort dit eiland nu?

\_\_\_\_\_

9. Met de zeven kandelaars (kaarsenhouders) worden de zeven gemeenten in Klein-Azië bedoeld. Aan deze gemeenten moest Johannes brieven gaan schrijven. Schrijf bij elke kandelaar de naam van een gemeente. Kijk maar in Openbaring 2 en 3.



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

10. Maak de woordzoeker en schrijf de oplossing op.

e	d	n	e	v	e	l	s	l	i	k
b	d	i	s	c	i	p	e	l	k	e
n	n	d	t	e	e	t	n	a	e	r
s	e	g	t	o	n	e	n	e	p	e
z	t	s	e	a	e	d	a	n	a	i
o	n	t	m	t	e	k	h	d	t	l
n	e	e	e	l	u	z	o	l	m	a
d	e	r	a	a	e	i	j	m	o	n
a	m	r	a	v	t	s	g	t	s	d
g	e	e	e	e	b	r	i	e	f	t
n	g	n	i	r	a	b	n	e	p	o

- brief
- discipel
- eiland
- gemeenten
- getuige
- johannes
- kandelaren
- levende
- mantel
- openbaring
- patmos
- sterren
- toekomst
- zeven
- zondag

Bron: woordzoekerfabriek.nl

Oplossing

11. Lees de oplossing. Dit zei de Heere God tegen Johannes. Wat bedoelde Hij daarmee?

# Johannes op Patmos

