

Preekwerkblad zondag 20 juni 2021

Fijn dat je vandaag weer meeluistert naar de kerkdienst. Vandaag worden er twee kinderen gedoopt. De doop laat ons **Gods grote liefde** zien. God de Vader roept je bij je naam en zegt: je bent van Mij! Hij belooft dat Hij als een Vader voor je zorgen wil. God de Zoon belooft dat Hij al je zonden wil vergeven, omdat Hij de straf daarvoor aan het kruis gedragen heeft. God de Heilige Geest wil in je hart wonen om je te leren leven zoals God het wil. In de doop maakt God een vaste afspraak met jou, die altijd blijft bestaan. De Bijbel noemt die afspraak een verbond.

Dat verbond vraagt om een **antwoord** van jou... De HEERE wil zo graag dat je gelooft wat Hij heeft beloofd! Dat je erop vertrouwt dat het waar is wat Hij zegt. Dat je Hem volgt, iedere dag van je leven. Daarvoor heb je een nieuw hart nodig. Dat betekent dat de Heilige Geest in je hart komt wonen, Die jou leert om God lief te hebben. Vraag God om zo'n nieuw hart. Hij wil het je geven! Dat beloofde Hij toen je gedoopt werd.

Bron: abcvoorkinderen.nl

-  Stil gebed
-  Votum en groet
-  Zingen: Psalm _____ vers _____ en _____
-  De tien geboden
-  Zingen: Psalm _____ vers _____
-  Lezen: 2 Korinthe 6 : 11 – 7 : 1
-  Gebed
-  Zingen: Psalm _____ vers _____ en _____
-  Preek
-  Zingen: Psalm _____ vers _____
-  Doopformulier lezen
-  Zingen: Psalm _____ vers _____
-  Dopen
-  Zingen: Psalm _____ vers _____
-  Gebed
-  Zingen: Psalm _____ vers _____
-  Zegen

Schrijf jij de namen van de gedoopte baby's hieronder?



Het thema van de preek is: **Het verbond eist bekering.**

1. Wat wordt er bedoeld met 'het verbond'? Dit vertelt de dominee in het eerste stukje van de preek.

2. Wat wordt er bedoeld met 'beking'? Dit vertelt de dominee in het tweede stukje van de preek.

3. Wat wordt er bedoeld met 'eisen'? Wat wordt er 'ge-eist'? Dit vertelt de dominee in het derde (laatste) stukje van de preek.

De Bijbeltekst voor de preek is: 2 Korinthe 7 vers 1. Daar schrijft Paulus aan de mensen in de kerk van Korinthe:

"Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vlezes en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods."

Oei, dat is een moeilijke tekst hè. Ik zal het proberen voor je op een makkelijke manier te zeggen:

"Lieve mensen, God heeft ons dit allemaal beloofd. Laten wij daarom geen verkeerde dingen meer doen en ook geen verkeerde dingen meer denken. We moeten eerbied hebben voor God en daarom ons best doen om geen verkeerde dingen meer te doen."

4. Paulus zegt dus: 'God heeft ons dit allemaal beloofd.' Wat beloofd God jou in de Bijbel? Schrijf een paar beloften op (het zijn er veel!).

5. Schrijf een paar dingen op die jij in de afgelopen week verkeerd hebt gedaan.

6. Schrijf een paar dingen op die jij in de afgelopen week verkeerd hebt gedacht.

7. Lees de onderstaande verhaaltjes.

Verhaaltje 1	Verhaaltje 2
<p>De buurvrouw belt aan. Ze vraagt of Marloes en Daan mee mogen naar de dierentuin. Marloes en Daan zijn helemaal verrast en blij. Het wordt een heel gezellige middag. 's Avonds maken zij allebei een mooie tekening om de buurvrouw te bedanken. Ze doen er erg hun best op en schrijven een lief berichtje op de achterkant. Net voordat ze gaan slapen doen ze de tekeningen bij de buurvrouw in de brievenbus.</p>	<p>Jasper is volgende week jarig. In de klas vertelt hij enthousiast over de plannen voor zijn feestje. Lieke zou ook wel naar dat feestje willen, maar ze weet niet of ze wel wordt uitgenodigd. In de pauze besluit ze om de helft van haar koek aan Jasper te geven. Als ze 's middags iemand mag uitkiezen om een leuk klusje mee te doen, kiest ze voor Jasper. 'Hopelijk nodigt hij me dan uit voor zijn feestje!' denkt ze.</p>

8. Waarom geven Marloes en Daan tekeningen aan de buurvrouw?

9. Waarom geeft Lieke de helft van haar koek aan Daan?

10. Welk van deze twee verhaaltjes past het beste bij de preek van vandaag? Waarom?

11. Los de rebus op.

Bron: rebus.club



Oplossing: _____



LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN JEUGDBOND GEREFORMEERDE GEMEENTEN